

Steun het werk van Om-Shanti

De stichting Om-Shanti bestaat inmiddels 45 jaar en al die tijd hebben we onze activiteiten tegen een minimale vergoeding kunnen aanbieden omdat er donateurs waren die ons werk mogelijk maakten. Sinds 1989 zorgt **de stichting Steunfonds Om-Shanti** voor onze financiële basis.

Inmiddels is een aantal van de oorspronkelijke donateurs overleden en zoeken we nu voor het eerst in ons bestaan nieuwe donateurs voor de komende jaren, want er staan nog veel plannen op stapel die we graag willen realiseren. De meeste van deze projecten bevinden zich in een afrondende fase, met name het publiceren van onze nieuwe website in het Nederlands en Engels. Tevens zijn we bezig met het afronden en toegankelijk maken van de digitale bibliotheek waaraan al meer dan twaalf jaar wordt gewerkt. Een groot gedeelte van dit materiaal is niet of nauwelijks bekend bij de meeste westerse wetenschappers, Yoga beoefenaars (opleiders, leraren en leerlingen) en geïnteresseerden. De Om-Shanti digitale bibliotheek bevat inmiddels meer dan 120.000 tekst, foto, video en audio bestanden, dit materiaal vormt ook de basis van de “nieuwe” internationale en integrale Yoga academie.

Andere activiteiten die we graag willen voortzetten en die kosten met zich meebrengen zijn de vele vormen van “mantelzorg”, individuele (spirituele) begeleiding, het afnemen van een Yoga-anamnese, telefonische ondersteuning, stervensbegeleiding, bijscholingen, lezingen, discussie avonden, enz.

We zoeken met name **praktische** steun bijvoorbeeld bij het onderhoud en de verdere verduurzaming van het pand, de ruimtes, de tuin, enz., maar vooral ook **financiële** steun want de kosten voor elektra, verwarming en onderhoud zijn ook voor ons inmiddels een behoorlijke uitdaging geworden!

Meer informatie over de activiteiten van de stichting Om-Shanti vindt u tijdelijk op de website van het OntmoetingsHuis de Kern (een Om-Shanti project) www.dekernontmoetingshuis.nl/om-shanti

Zorg voor elkaar is ook zorg voor jezelf

Steun het werk van Om-Shanti

De stichting Om-Shanti bestaat inmiddels 45 jaar en al die tijd hebben we onze activiteiten tegen een minimale vergoeding kunnen aanbieden omdat er donateurs waren die ons werk mogelijk maakten. Sinds 1989 zorgt **de stichting Steunfonds Om-Shanti** voor onze financiële basis.

Inmiddels is een aantal van de oorspronkelijke donateurs overleden en zoeken we nu voor het eerst in ons bestaan nieuwe donateurs voor de komende jaren, want er staan nog veel plannen op stapel die we graag willen realiseren. De meeste van deze projecten bevinden zich in een afrondende fase, met name het publiceren van onze nieuwe website in het Nederlands en Engels. Tevens zijn we bezig met het afronden en toegankelijk maken van de digitale bibliotheek waaraan al meer dan twaalf jaar wordt gewerkt. Een groot gedeelte van dit materiaal is niet of nauwelijks bekend bij de meeste westerse wetenschappers, Yoga beoefenaars (opleiders, leraren en leerlingen) en geïnteresseerden. De Om-Shanti digitale bibliotheek bevat inmiddels meer dan 120.000 tekst, foto, video en audio bestanden, dit materiaal vormt ook de basis van de “nieuwe” internationale en integrale Yoga academie.

Andere activiteiten die we graag willen voortzetten en die kosten met zich meebrengen zijn de vele vormen van “mantelzorg”, individuele (spirituele) begeleiding, het afnemen van een Yoga-anamnese, telefonische ondersteuning, stervensbegeleiding, bijscholingen, lezingen, discussie avonden, enz.

We zoeken met name **praktische** steun bijvoorbeeld bij het onderhoud en de verdere verduurzaming van het pand, de ruimtes, de tuin, enz., maar vooral ook **financiële** steun want de kosten voor elektra, verwarming en onderhoud zijn ook voor ons inmiddels een behoorlijke uitdaging geworden!

Meer informatie over de activiteiten van de stichting Om-Shanti vindt u tijdelijk op de website van het OntmoetingsHuis de Kern (een Om-Shanti project) www.dekernontmoetingshuis.nl/om-shanti

Zorg voor elkaar is ook zorg voor jezelf